



John Morrison was born on June 2, 1905 in the city of Glasgow, Scotland and moved to Timmins, Ontario when he was a small child. He grew up in a Presbyterian family as an only child. He left public school at the age of 14 years and completed an apprenticeship as a steel dresser. He worked in the steel trade, making good money for his young wife, Catherine Morris, who he married on February 4, 1939. Sadly, his mother and father passed away when he was a young man.

Morrison enlisted in the military in the city of Timmins in Ontario at the age of 35, 'taken on proof'. When he joined the army, he had his first medical examination and turned out to be very healthy! He was 5'7" tall and weighed 145 pounds (67kg). He had brown eyes with grey-brown hair, a medium complexion and was well developed. When his vision was tested, he scored 20/30 for both his right and left eye. Both ears scored a 20 in the hearing examination. He had an upper denture in result from poor mouth and teeth conditions.

Morrison took his Oath to Be Taken by Man on Attestation and Certificate of Magistrate, Justice of the Peace of Attesting Officer on July 26, 1940. Although he had no previous experience with warfare, he proved to be an asset to his regiment. Regardless of the fact there are no exact records of his training, it is guaranteed that he served in Canada from July 26, 1940 to June 10, 1943. In the middle of June in 1943 he was sent to the UK by boat and traveled for nine days. His was stationed in the UK from June 11, 1943 to July 23, 1944. After, he was called to Northwest Europe on July 24, 1944 until he met his demise.

Before passing away, he advanced in the ranks. He received his first promotion to Corporal on August 1, 1940. His last promotion was on October 1, 1943, whereon he became Company Sergeant Major. On April 5, 1945, after having served in the army for our countries for 1713 days, John Watson Morrison, Company Sergeant Major of the Algonquin Regiment, 4th Canadian Armoured Division was killed in the Netherlands. He was 39 years old. It is assumed that he died in a large massacre in the East of Holland and the records state that he "died in action". Supposedly not many survivors were left to recite the tale of how he fell.

Medals: the France-Germany Star, 1939-45 Star, Defense Medal, War Medal 1939-1945
Canadian Volunteer Service Medal (with clasp)

The majority of his money and all awards were left to his wife from his will.

Dear C.S.M. John Morrison,

We went through many documents about your time in service to your country. You were a young man, with a wife. Maybe you were planning to have children? It is sad that

your parents did not have the good fortune to see the fine man who went to fight for his country. We are sad that you were not given the chance to live after the war as a hero. Your five years of service, however, were not in vain. We live in a peaceful society today and we cannot be more thankful.

May you rest in peace.

Written by: Linna Luo, Lester B Pearson High School and Rose Munnik, Gymnasium Apeldoorn

CSM John Watson Morrison

3-C-11

John Morrison is geboren op 2 juni 1905 in Glasgow, Schotland en verhuisde naar Timmins, Ontario toen hij nog een jong kind was. Hij is opgegroeid in een Presbyteriaans gezin zonder broers of zussen. In zijn veertiende levensjaar beëindigde hij zijn opleiding aan een openbare school en leerde vervolgens om staal te bewerken. Daar verdiende hij daarna ook genoeg geld mee om zichzelf en zijn jonge vrouw, Catherine Morris, met wie hij trouwde op 4 februari in 1939, te onderhouden. Helaas overleden zijn vader en moeder toen hij nog een jonge man was.

Morrison schreef zich in Timmins in Ontario op 35-jarige leeftijd in voor het leger. Hij onderging toen zijn eerste medische onderzoek en bleek helemaal gezond te zijn. Hij was 1 meter 74 en woog 67 kilo. Hij had bruine ogen met grijsbruin haar, een medium teint en was verder goed ontwikkeld. Toen zijn ogen getest werden scoorde hij 20/30 voor zowel zijn linker- als rechteroog. Zijn beide oren scoorden 20 in de gehooronderzoek en hij had een gebit voor zijn bovenkaak als resultaat van slechte mondhygiëne.

Hij legde de eed af op 26 juli 1940. Alhoewel hij nog geen eerdere ervaring had met oorlogvoering, bleek hij een aanwinst voor zijn team. Ongeacht het feit dat er geen bewijs te vinden is van zijn training, staat het vast dat hij dienst had in Canada van 26 juli 1940 tot 10 juni 1943. Midden juni van dat jaar werd hij naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd en reisde gedurende negen dagen. John was in Engeland gestationeerd vanaf 11 juni 1943 tot 23 juli 1944. Daarna werd hij op 24 juli 1944 naar Noordwest-Europa gestuurd totdat hij om het leven kwam.

Voordat hij stierf is hij aardig opgeklommen in de rangen. Hij ontving zijn eerste promotie tot korporaal op 1 augustus 1940. Zijn laatste promotie was op 1 oktober 1943, toen hij Compagnie-sergeant-majoor werd. Op 5 april 1945, na 1713 dagen dienst in het leger, is John Watson Morrison, compagnie-sergeant-majoor van het Algonquin Regiment, omgekomen in Nederland, op 39-jarige leeftijd. Het is aannemelijk

dat hij is gesneuveld in een groot gevecht in Oost- Nederland en de bronnen geven aan dat hij is overleden tijdens deze strijd. Waarschijnlijk waren er niet genoeg overlevenden om zijn laatste momenten te omschrijven.

Medailles: the France-Germany Star, 1939-45 Star, Defense Medal, War Medal 1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal (with clasp)

Het overgrote deel van zijn bezittingen en al zijn onderscheidingen heeft hij nagelaten aan zijn vrouw via zijn testament.

Geachte C.S.M. John Morrison,

We hebben veel documenten gezien over de tijd dat u uw land diende in de oorlog. U was een jonge man, met een echtgenote. Was u misschien van plan om kinderen te krijgen? Het is eeuwig zonde dat uw ouders u niet hebben kunnen meemaken als de dappere jonge man, die vertrok om zijn land en dat van vele anderen te verdedigen. Het spijt ons dat u de oorlog niet heeft kunnen overleven, om er vervolgens als een ware held van terug te keren. Maar weet wel: De vijf jaar die u in dienst heeft doorgebracht waren zeker niet voor niets. De vrede in onze hedendaagse samenleving is te danken aan u.

Rust in vrede.

Geschreven door: Linna Luo, Lester B Pearson High School, en Rose Munnik, Gymnasium Apeldoorn.

